

Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

NIEUWSBRIEF



Slechtvalken in Martinitoren

Zoals velen van u waarschijnlijk al weten hebben ook dit jaar weer de Slechtvalken hun intrek genomen in de Martinitoren.

Dat houdt in dat we ook dit jaar weer rekening zullen houden met deze prachtige vogels en daarom dus ook niet op de toren zullen vlaggen. Uiteraard zal er tijdens de activiteiten en in heel Doesburg flink gevlagd worden! Momenteel (26 maart) liggen er 4 eieren in het nest

waarvan, naar verwachting, het eerste ei rond 25 april kan uitkomen.

Hamove klassieke oldtimershow

Dit jaar zal Doesburg tijdens Koningsdag het toneel zijn van een grote klassieke motortoertocht.

In het begin van de middag zullen de motoren voor een eerste maal Doesburg aandoen om vervolgens, na de vendelhulde, een groot aantal motoren tentoon te stellen en een oldtimershow te geven. Hier zal dan ook alles verteld worden over deze klassieke, vaak unieke motoren. De klassieke motorshow zal plaatsvinden in de Meipoortstraat.



Draaiorgel Erica 40 jaar in Doesburg

In 2017 speelt het draaiorgel de Erica 40 jaar zijn liedjes in de Doesburgse straten. Het draaiorgel viert een dubbel jubileum want het is ook 125 jaar geleden dat het orgel in Parijs werd gebouwd. Reden voor een feestelijk jaar!

In 1976 werd de Erica door de familie Van Dam gekocht en naar Doesburg gebracht. Na een jaar van schilderen en opknappen werd het orgel in 1977 tijdens de braderie voor

het eerst op straat gebracht. Sindsdien brengt het orgel regelmatig op de zaterdagen zijn liedjes ten gehore.

Het orgel is met zijn 125 jaar ook een van de oudste draaiorgels die nog op regelmatige basis in Nederland op straat te horen zijn. Ook de presentatie waarbij het orgel met de hand wordt gedraaid en op een originele houten duwwagen door de straten wordt gereden is tegenwoordig nog zelden te zien in Nederland.

Na het overlijden van de heer Van Dam in 2011 wordt de exploitatie voortgezet door orgelliefhebber Frans Campagne die als het ware met het orgel opgegroeid is. Na 2011 is het orgel volledig gerestaureerd en is er veel nieuwe muziek bij het orgel aangeschaft. Frans wil nog vele jaren met het orgel de stad opvrolijken om zo een stukje Doesburgs cultuurofgoed levend te houden.



Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910



Popkoor InCtrl en vrouwenkoor AmaZing

Op zondag 23 april zal Popkoor InCtrl uit Doesburg en vrouwenkoor AmaZing uit Laag Keppel ter gelegenheid van Koningsdag 2017 optreden.

In de sfeervolle locatie in de Gasthuiskerk kunnen de inwoners van Doesburg genieten van een greep uit het repertoire van InCtrl en AmaZing zoals zij dat in de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Onder leiding van dirigente Esther Ter Steeg en een aantal live muzikanten kijken de beide koren er met veel plezier naar uit dit te mogen doen.

Vrolijke, lichte nummers van bijvoorbeeld Ilse de Lange.

Mooie, gedragen nummers van Racoön en Adele.

En voor de liefhebbers ook rocknummers van Epica en Within Temptation.

Kortom voor elk wat wils, laat u verrassen!

De aanvang is om 19.30 uur en de entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage is gewenst.

Zorg dat u op tijd bent want vol = vol!

Plusbus tijdens Koningsdag

Ook dit jaar weer zal de Plusbus tijdens Koningsdag actief zijn om mensen vanuit heel Doesburg naar de binnenstad te vervoeren.

Voor het speciale Koningsdag tarief van slechts € 2,- wordt u vanuit heel Doesburg van en naar de binnenstad vervoerd.

Wel is het verstandig om vroeg te reserveren om er voor te zorgen dat u in ieder geval een plekje heeft. Dit kunt u doen door even te bellen met de Plusbus op nummer 06 - 41 91 77 57.



Koningsdag vier je in Doesburg